



In het kader van haar strategie van geweldloze verdediging richtte Christiania ook een **'Vrouwenleger'** op, dat in geval van ontruiming de oprukkende politietroepen en bulldozers zingend en met citaten van Mao Tse Tung en de bijbel tegemoet zou treden en zondig gebruik zou maken van vrouwelijke charmes (pseudo-erotiek dus).

campagne beginnen om de publieke opinie te mobiliseren tegen de dreigende ontruiming. In samenwerking met de Deense televisie lukte het om de familie Hansen uit het dorpje Hedehusene, een doorsnee Deens gezin, een weeklang te laten wonen in Christiania en daar het dagelijks leven te laten meemaken. De familie Hansen stond aanvankelijk zeer sceptisch tegenover Christiania, maar raakte in de loop van de week steeds enthousiaster over wat ze er meemaakte. Ze had er vooral de ongekennde menselijke warmte in de onderlinge contacten als iets zeer waardevols ervaren. De Deense televisie volgde de belevenissen van de familie Hansen van dat tot dag, zodat kijkers in de huiskamers er getuige van konden zijn. Aan het eind van deze week bleek de helft van de Deense bevolking veel positiever over Christiania te denken dan daarvoor.

Dat najaar zou ook een **'Boerenleger'** van aan Christiania verwante communes naar Kopenhagen trekken om daar met een demonstratie te getuigen van solidariteit met de vrijstad. Tegelijkertijd werd er door de Christianieten zelf een strategie van geweldloze verdediging van het terrein ontwikkeld. Daartoe behoorde de oprichting van een **'Vrouwenleger'**. In geval van ontruiming zouden meer dan 200 vrouwen de oprukkende politietroepen en bulldozers tegemoet treden met liederen en citaten van Mao Tse Tung, Ho Chi Minh en uit de bijbel. Ook zouden zij zondig niet schromen om hun vrouwelijke charmes te gebruiken om de politie en de slopers van hun plannen te doen afzien. Overall in Christiania werden spandoeken opgehangen met daarop "Christiania is liefde". Het idee van het Vrouwenleger doet weer sterk denken aan de door de kabouters bepleitte sabotage-tactiek van pseudo-erotiek. Tijdens de Kerstdagen trok ook een **'Kerstmannenleger'** van de theatergroep 'Solvognen' door de winkelstraten van Kopenhagen en stichtte veel verwarring door in warenhuizen 'geschenken' uit de rekken te pakken en deze aan de kinderen uit te delen. Tot ontsteltenis van de kinderen en hun ouders werden de Kerstmannen op hardhandige wijze door de politie gearresteerd. Met deze hele campagne wisten de Christianieten en hun sympathisanten te bereiken dat vlak voor 1 april 1976, de geplande ontruimingsdatum, meer dan 50% van alle Denen voor het voortbestaan van Christiania zou blijken te zijn. Twee jaar later zou dit percentage zelfs nog oplopen tot 66%.

De groeiende solidariteit zou ook blijken uit grote demonstraties tegen de voorgenomen ontruiming en de enorme stroom van sympathisanten naar Christiania. Zij zouden zich organiseren in het zogenaamde **'Regenboogleger'**, dat tijdens het twee weken durende **'Vredes-** en